

# ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Π.Ο.Σ.Ε. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.)

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ196-198  
114 71 ΑΘΗΝΑ  
ΤΗΛ. 210 - 6440873  
FAX. 210 - 6454223  
SITE: [www.poseypexode.gr](http://www.poseypexode.gr)  
E-MAIL: [info@poseypexode.gr](mailto:info@poseypexode.gr)

Αθήνα, 25/1/2018

Αρ. Πρωτ. 13

## **ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ 2017**

Η Συνέλευση των Προέδρων, για ακόμη μια χρονιά, πραγματοποιείται σε ένα γνώριμο δυσμενές κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο, στο οποίο η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συνεχίζει ακάθεκτη με θρησκευτική ευλάβεια τις αδιέξοδες, καταστροφικές πολιτικές της σκληρής λιτότητας, της ανεργίας, της φοροληστείας και των ιδιωτικοποιήσεων, απόλυτα υποταγμένη στις παράλογες απαιτήσεις των δανειστών. Αφού πλέον έχει υιοθετήσει πλήρως όλα τα μνημονιακά μέτρα, βιάζεται να κλείσει την 3η αξιολόγηση, με στόχο να καυχιέται ένα success story – ανέκδοτο, ότι η χώρα βγαίνει απ' τα μνημόνια, τη στιγμή που είναι γνωστό σε όλους ότι η κυβέρνηση έχει δεσμεύσει τη χώρα με μέτρα και με επιτήρηση από τους δανειστές μέχρι το 2060.

Σε αυτό το τοξικό περιβάλλον, η Κυβέρνηση για να κουκουλώσει την αντιλαϊκή πολιτική της, προσπαθεί με περίσσειμα πολιτικού θράσους να ρίξει στάχτη στα μάτια των εργαζομένων και να τους παραπλανήσει, ανακοινώνοντας κοινωνικό μέρισμα 700.000.000 ευρώ και τις κληρώσεις χιλιάδικων για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, τη στιγμή που έχει αποφασίσει και υλοποιεί με το 3<sup>ο</sup> και το 4<sup>ο</sup> μνημόνιο μέτρα 17 δις ευρώ. Ήδη, πέρα από τα μέτρα του προϋπολογισμού για το 2018 που προβλέπει εκτός του ανοίγματος των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, κατάργηση του ΕΚΑΣ, αύξηση του ΦΠΑ, αύξηση ασφαλιστικών εισφορών, περικοπή κοινωνικών επιδομάτων, έχει ψηφίσει με τον Ν. 4442/2017 (τέταρτο μνημόνιο) τη μείωση του αφορολόγητου από 9.545 ευρώ στα 5.681 ευρώ, που συνεπάγεται αφαίμαξη ενός μισθού ετησίως, ενώ με τον Ν.4387/2016 περικόπτει τις κύριες και επικουρικές συντάξεις μέχρι και 40% για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους.

Όλοι εμείς οι εργαζόμενοι στη Δημόσια Διοίκηση παραμένουμε σταθερά στο στόχαστρο των καταστροφικών επιλογών της Κυβέρνησης, βιώνουμε μια αδυσώπητη επίθεση στα μισθολογικά και εργασιακά μας δικαιώματα, αφού με τον προϋπολογισμό της λιτότητας και της δυσβάσταχτης φορολόγησης καλούμαστε να σηκώσουμε τα βάρη των δημοσίων εσόδων. Οι εργαζόμενοι, τόσο του δημόσιου, όσο και του ιδιωτικού τομέα, αλλά και ολόκληρη η κοινωνία δεν έχουν να περιμένουν τίποτα θετικό. Αντίθετα μας περιμένουν νέα βάρη και θυσίες.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση με τη «**ντροπολογία Γεροβασίλη**» (**άρθρο 36 του Ν.4489/2017**) επιχειρεί να στήσει και με τη βούλα του Νόμου απεργοσπαστικό μηχανισμό, παρεμβαίνοντας στη λειτουργία του συνδικαλιστικού κινήματος με τη θεσμοθέτηση ποινών σε βάρος απεργών. Οι δυσμενείς διοικητικές συνέπειες και διακρίσεις στην υπηρεσιακή κατάσταση των απεργών δημοσίων υπαλλήλων ανοίγει θεσμικά έναν επικίνδυνο δρόμο για τις συνδικαλιστικές ελευθερίες και ιδιαίτερα για το δικαίωμα της απεργίας των εργαζομένων. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και οι στοιχειώδεις κατακτήσεις προηγούμενων αιώνων, όπως το δικαίωμα στην απεργία και τη συνδικαλιστική οργάνωση τίθενται σε σοβαρή αμφισβήτηση.

Στο σκηνικό αυτής της παρατεταμένης αμφισβήτησης και της υπονόμευσης των κατακτήσεων και των δικαιωμάτων των εργαζομένων, χρέος όλων μας, με συναδελφικότητα και αλληλεγγύη οφείλουμε να αγωνιστούμε συντεταγμένα, οργανωμένα και μεθοδευμένα για την ανατροπή των αδιέξοδων πολιτικών της λιτότητας και των εκφραστών τους. Όλοι εμείς οι εργαζόμενοι, ως ο αδύναμος κρίκος και ο εύκολος στόχος των κυβερνητικών επιλογών, έχουμε μόνο ένα στήριγμα, το Συνδικαλισμό και τη συλλογική του έκφραση.

### **Στο πλαίσιο αυτό καταδικάζουμε :**

- Τη διαρκή συρρίκνωση, απαξίωση και υποβάθμιση των δημοσίων υπηρεσιών με την εκχώρηση νευραλγικών τομέων της οικονομίας, της δημόσιας περιουσίας και του κοινωνικού κράτους (υγεία, παιδεία, υποδομές, ενέργεια, νερό, λιμάνια, παραλίες κλπ) στο ιδιωτικό κερδοσκοπικό κεφάλαιο.
- Την αποδυνάμωση και απαξίωση των τεχνικών υπηρεσιών της χώρας, ώστε να ανοίξει εξολοκλήρου ο δρόμος για την πλήρη ιδιωτικοποίηση των δημοσίων έργων, που επιδιώκεται με το Σχέδιο Νόμου του Υπ. ΥΠΟ.ΜΕ, για τα δημόσια έργα που προωθεί ο Υπουργός.
- Τη φτωχοποίηση των εργαζομένων στο δημόσιο με το μισθολόγιο (Ν. 4354/2015) που εφαρμόστηκε μεταξύ άλλων «πάγωμα» των μισθών για μεγάλο χρονικό διάστημα, άνοιγμα της μισθολογικής ψαλίδας ανάμεσα σε υπαλλήλους και ανώτερα στελέχη (θέσεις ευθύνης), καθώς και μειώσεις των καταληκτικών ονομαστικών μισθών κάθε κατηγορίας με συνέπεια τη μείωση των συντάξεων *(αφού η προσωπική διαφορά δεν υπολογίζεται στα συντάξιμα)*. Γίνεται αντιληπτό ότι μοναδικός στόχος ήταν η υλοποίηση της μνημονιακής δέσμευσης για συγκράτηση και περιορισμό του συνολικού μισθολογικού κόστους στο δημόσιο.
- Την απουσία συμμετοχής στις διαδικασίες Μετατάξεων-αποσπάσεων των υπηρεσιακών συμβουλίων των φορέων προέλευσης και υποδοχής, αφού στο Ν. 4440/2016 *(ενιαίο*

*σύστημα κινητικότητας στη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση*), αρμόδιοι για αυτά τα θέματα θα είναι ένα πλήθος από τριμελείς επιτροπές επιτελικού τύπου. Ουσιαστικά καταργείται πλήρως η συμμετοχή των εκλεγμένων εκπροσώπων των εργαζομένων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

- Τη νέα επίθεση στο ασφαλιστικό, μέσω του Ν.4387/2016 που συνοδεύτηκε από νέες ισοπεδωτικές μειώσεις συντάξεων, με τις αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, με αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών και κατάργηση του κοινωνικού χαρακτήρα της ασφάλισης.
- Την εγκατάλειψη του κοινωνικού κράτους και τη δραματική συρρίκνωση των κοινωνικών παροχών.
- Την καταλήστευση του εισοδήματός μας από τη φορολογική επιδρομή, με τη διατήρηση του ΕΝΦΙΑ και την αύξηση του ΦΠΑ στα είδη ευρείας λαϊκής κατανάλωσης.
- Την πρωτοφανή καθυστέρηση – κωλυσιεργία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών στην άμεση εφαρμογή του νέου Οργανισμού, με συνέπεια την υπολειτουργία των υπηρεσιών.

#### **Διεκδικούμε και απαιτούμε:**

- Νέο μισθολόγιο με αποκατάσταση των απωλειών και ακώλυτη μισθολογική – βαθμολογική εξέλιξη και υπολογισμό της διετίας 2016 – 2018 στη μισθολογική μας εξέλιξη (απόδοση των μισθολογικών κλιμακίων) και επαναφορά των «δώρων» Χριστουγέννων και Πάσχα.
- Ένα δίκαιο και αδιάβλητο σύστημα αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού, που να συνδέεται με τη διαρκή εκπαίδευση και την επιμόρφωσή του, που να στοχεύει στην αναβάθμιση των δημοσίων υπηρεσιών με την αξιοποίηση της γνώσης, της ικανότητας και της ευθύνης του ανθρώπινου δυναμικού.
- Πλήρη εφαρμογή του Ν.4369/2016 περί αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων για τη διαφάνεια, αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης.
- Τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του Τ.Ε.Ε., προκειμένου να επιτελέσει το ρόλο του ως τεχνικός σύμβουλος του Κράτους και την ένταξη των λειτουργικών δαπανών (μισθοδοσία κλπ.) στον κρατικό προϋπολογισμό.
- Υπεράσπιση των Δημόσιων Υπηρεσιών και του ρόλου τους στην εξυπηρέτηση του πολίτη και στη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος.

- Αποτροπή της εκποίησης του δημόσιου πλούτου και διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα των νευραλγικών τομέων της οικονομίας και του κοινωνικού κράτους.
- Ανατροπή της άδικης σε βάρος των εργαζομένων και των αδύναμων στρωμάτων, φορολογίας, με την άμεση κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, τη μείωση των αυξημένων συντελεστών ΦΠΑ στα βασικά καταναλωτικά αγαθά και την καθιέρωση ενός δίκαιου φορολογικού συστήματος με βάση τη φοροδοτική ικανότητα των πολιτών.
- Προϋπολογισμό ανάπτυξης με κοινωνική κατεύθυνση, μείωση των πάσης φύσεως έμμεσων φόρων, που πλήττουν κυρίως τα φτωχά λαϊκά στρώματα και την αύξηση των δαπανών για την παιδεία, την υγεία, την ασφάλιση και την πρόνοια.
- Δραστικές και άμεσες πολιτικές για την αντιμετώπιση της ανεργίας που έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.
- Άμεσα μέτρα για τη στελέχωση των ελεγκτικών μηχανισμών, την αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής και την πάταξη της μαύρης εργασίας.
- Αποκατάσταση των κύριων και επικουρικών συντάξεων και επιστροφή των κλεμμένων αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων τα οποία λεηλατήθηκαν.
- Διασφάλιση της πρώτης κατοικίας από τους πλειστηριασμούς
- Προάσπιση των εργασιακών, ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών μας δικαιωμάτων.
- Προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής.
- Υπεράσπιση της συλλογικής έκφρασης και της δράσης των εργαζομένων.

### **Η Συνέλευση των Προέδρων διαπιστώνει:**

- **Το διεκδικητικό πλαίσιο** που αφορά στα ειδικότερα προβλήματα του εργασιακού μας χώρου **παραμένει αυτό που ψηφίστηκε από το 35<sup>ο</sup> Συνέδριο.**
- Την αναγκαιότητα συνέχισης των αγώνων με κάθε μορφή, με οργανωμένο και στοχευμένο τρόπο για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.
- Την ανάγκη συντονισμού της δράσης της Ομοσπονδίας με άλλες Ομοσπονδίες του Δημοσίου και την ΑΔΕΔΥ.
- Την ανάγκη πραγματοποίησης ενός οργανωτικού – καταστατικού Συνεδρίου της ΑΔΕΔΥ, προκειμένου να επανακαθοριστεί η δομή του Συνδικαλιστικού Κινήματος και να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα πολυμορφίας και κατακερματισμού που δυστυχώς το χαρακτηρίζουν ακόμη.
- Την ανάγκη μελέτης από την Ομοσπονδία της τροποποίησης της οργανωτικής δομής της σε συνεργασία με την ΑΔΕΔΥ, ώστε να συμπεριληφθούν στα μέλη των συλλόγων – μελών της

και οι υπόλοιποι συνάδελφοι των τεχνικών υπηρεσιών των Περιφερειών που δεν είναι πρώην υπάλληλοι του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

- Την ανάγκη συμμετοχής εκπροσώπου της Ομοσπονδίας στις Γενικές Συνελεύσεις των πρωτοβάθμιων Συλλόγων για άμεση ενημέρωση των συναδέλφων.

**Η Συνέλευση των Προέδρων, τιμώντας το ρόλο και την ευθύνη απέναντι στα μέλη που εκπροσωπεί, δεσμεύεται ότι με σοβαρότητα, συνέπεια και επιμονή θα αναδεικνύει τα προβλήματα, θα διεκδικεί και θα θέτει τις βάσεις για την οριστική επίλυση τους. Η ενεργή παρουσία όλων μας μέσα από τα Σωματεία, αποτελεί το πιο αισιόδοξο μήνυμα, για τους αγώνες ενάντια στις αδιέξοδες και ακραίες κυβερνητικές πολιτικές και την περαιτέρω απορρύθμιση των ασφαλιστικών και των εργασιακών δικαιωμάτων μας. Στο πλαίσιο αυτό, η Συνέλευση των Προέδρων απευθύνει σε όλους τους εργαζόμενους του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του Τ.Ε.Ε. και όλων των Τεχνικών Υπηρεσιών της χώρας προσκλητήριο ενότητας, συσπείρωσης και αγώνα, προκειμένου να αγωνιστούμε για την κατάργηση των πολιτικών της λιτότητας, των ιδιωτικοποιήσεων και της εμπορευματοποίησης των κοινωνικών αγαθών της παιδείας, της υγείας, της πρόνοιας και της κοινωνικής ασφάλισης και να διεκδικήσουμε την εφαρμογή μιας οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής που θα υπηρετεί τον άνθρωπο και τις ανάγκες του.**

**ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017**

**Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ**

